



Liturgie PAASWAKE 11 APRIL 2020

VOORBEREIDING

We komen één voor één en in stilte de ruimte binnen en zoeken een plek

Muziek: *Als alles duister is (Taizé)*

Als alles duister is,
Ontsteek dan een lichtend vuur
Dat nooit meer dooft,
Een vuur dat nooit meer dooft.

DE LOF VAN HET LICHT

Binnenbrengen van de brandende Paaskaars

Voorzanger: *"Licht van Christus"*
Allen: *"Heer, wij danken U"*

Muziek

Bemoediging, gebed in de Paasnacht

LEZINGEN

Lezen: Genesis 1 : 26 - 2 : 3

Muziek

Lezen: Exodus 15 : 1 - 2, 12 - 16

Muziek

Lezen: Jesaja 12 : 1 - 6

Muziek

Lezen: Ezechiël 36 : 24 - 28

Muziek

DOOPGEDACHTENIS

Doopgedachtenis rondom het doopvont

Hierbij ontsteken alle aanwezigen een kaars aan de Paaskaars

Muziek

Waarom is déze nacht anders dan de andere nachten?

HET PAASEVANGELIE

Lezing: Mattheüs 28 : 1 - 10

Muziek

Overdenking

AFSLUITING

Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader

Muziek

Wegzending en Zegen

Deelnemers

Techniek: Henk Strooisma

Ouderling: Thea Sevinga

Diaken: Fimke Wind

Muziek: Gerard van Norel

Lector: Tjisse van der Heide

Voorgangers: Mark Schippers en ds. Dick van Bochove