

HEMELVAART

21 MEI 2020 AKKRUM

Welkom, mededelingen

Muziek

Tijdens deze dienst zullen gedeelten van de Hemelvaartcantates van Johann Sebastian Bach te horen zijn.

Stil gebed, Onze hulp, Groet

Muziek

Lezing van een Chassidisch verhaal

Muziek/Zingen

Gebed vóór de Schriftlezingen

Lezingen

Daniël 7: 9-10, 13-14

9 Ik zag dat er tronen werden neergezet en dat er een oude wijze plaatsnam. Zijn kleed was wit als sneeuw, zijn hoofdhaar als zuivere wol. Zijn troon bestond uit vuurvlammen, de wielen uit laaiend vuur. 10 Een rivier van vuur welde op en stroomde voor hem uit.

Duizend maal duizenden dienden hem, tienduizend maal tienduizenden stonden voor hem. Het hof nam plaats en de boeken werden geopend. 13 In mijn nachtelijke visioenen zag ik dat er met de wolken van de hemel iemand kwam die eruitzag als een mens.

Hij naderde de oude wijze en werd voor hem geleid. 14 Hem werden macht, eer en het koningschap verleend, en alle volken en naties, welke taal zij ook spraken, dienden hem. Zijn heerschappij was een eeuwige heerschappij die nooit ten einde zou komen, zijn koningschap zou nooit te gronde gaan.

Lucas 24 : 49 - 53

49 "Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn Vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed." 50 Jezus nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief hij zijn handen op en zegende hen. 51 Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. 52 Ze brachten hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem, 53 waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofden.

Muziek

Overdenking

Muziek

Gedicht "Het is een geheim" van Eveline Stern

1 *Als de zon is weggegaan,
sterren aan de hemel staan;
al die lichtjes groot en
klein.
Hoeveel zouden het er zijn?
Waar komt licht vandaan?
En wie steekt het aan?*

2 *Soms voel jij je zo alleen
met dat donker om je heen.
Dan verlang je naar wat
licht
en een vriendelijk gezicht;
dat je echt vertrouwt
en dat van je houdt.*

3 *Waarom zou het donker zijn?
Is de lucht een dik gordijn
waardoorheen een glimpje
licht
tot ons komt van Gods
gezicht?
Zou daar Jezus zijn?
Is dat een geheim?*

4 *Jezus die verborgen is
maar toch heel dicht bij je
is,
die steeds met je mee zal
gaan;
net als 't licht van zon en
maan
is Hij om je heen,
laat je niet alleen.*

Gebeden

Muziek

Wegzending en zegen

Muziek

Voorgangers:

Mark Schippers
ds. Dick van Bochhove

Ouderling van dienst:

Thea Sevinga

Techniek:

Henk Strooisma