

Liturgie laatste zondag kerkelijk jaar

Voorganger: Mark Schippers
Ouderling: Wilma Hooghiemster
Organist: Gerard van Norel
Lector: Tjisse van der Heide
Gedicht:
Koster:

Orgelspel bij binnenkomst

Begroeting door ouderling van dienst

Luisteren naar: Psalm 91a vers 1 en 3 (staande)

1) Heil hem wien God een plaats bereidt
in zijn verheven woning;
hij overnacht in veiligheid
bij een almachtig koning.
Ik zeg tot God; Gij zijt mijn schild,
mijn toevlucht en mijn veste,
op U vertrouw ik, Heer, Gij wilt
voor mij altijd het beste.

3) Wees niet bevreesd, al wil de nacht
zich tegen u verheffen;
al stelt de dag zijn overmacht,
zijn pijl zal u niet treffen.
't Verderf dat in de duisternis
zoekt naar uw legerstede,
de vloek die van de middag is,-
God bant ze van uw leden.

Wij worden stil voor God...

Bemoediging en groet

V: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: die hemel en aarde gemaakt heeft
V: die trouw blijft tot in eeuwigheid
G: en nooit loslaat het werk dat hij begonnen is.

Genade zij u en vrede van God de Vader
en van Jezus Christus onze Heer, amen

(gaan weer zitten)

Gedicht:

Gebed om de aanwezigheid van God

Schriftlezing: Psalm 46

¹Voor de koorleider. Van de Korachieten. Op de wijs van De jonge vrouwen. Een lied.

²God is voor ons een veilige schuilplaats,
een betrouwbare hulp in de nood.

³Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde
en storten de bergen in het diepst van de zee.

⁴Laat de watervloed maar kolken en koken,
de hoge golven de bergen doen beven. *sela*

⁵Een rivier, wijd vertakt, verblijdt de stad van God,
de heilige woning van de Allerhoogste.

⁶Met God in haar midden stort zij niet in,
vroeg in de morgen komt God haar te hulp.

⁷Volken roeren zich, rijken storten ineem,
zijn donderstem klinkt - de aarde siddert.

⁸De HEER van de hemelse machten is met ons,
onze burcht is de God van Jakob. *sela*

⁹Kom en zie wat de HEER heeft gedaan,
verbijsterend is wat hij op aarde verricht:

¹⁰wereldwijd bant hij oorlogen uit,
bogen breekt hij, lanssen verbrijzelt hij,
wagens verbrandt hij in het vuur.

¹¹'Staak de strijd, en erken dat ik God ben,
verheven boven de volken, verheven boven de aarde.'

¹²De HEER van de hemelse machten is met ons,
onze burcht is de God van Jakob. *sela*

Luisteren naar:

Een vaste burcht is onze God, Liedboek 898 vers 1 en 2

1 Een vaste burcht is onze God,
een wal die 't kwaad zal keren;
zijn sterke arm houdt buiten schot
wie zich niet kan verweren.

De vorst van het kwaad,
de aartsvijand staat
geharnast in 't veld;
in list en in geweld
kan geen hem evenaren.

2 Al onze macht is ijdelheid:
wij gaan terstond verloren,
wanneer de held niet voor ons strijdt,
die God heeft uitverkoren.
Zo gij 't nog niet wist;

Jezus Christus is 't,
de Heer van 't heelal,
die overwinnen zal,
God zelf staat ons terzijde.

Verkondiging

Orgelspel

Inleiding op de gedachtenis

Inleidende woorden

Noemen de namen

Wij gedenken dat op 7 december 2019 is overleden ons
gemeentelid *Homme Zwaagstra* op de leeftijd van 85 jaar.

Wij gedenken dat op 28 januari 2020 is overleden ons
gemeentelid *Willempje Jantje Oenema - van de Velde* op de leeftijd
van 93 jaar.

Wij gedenken dat op 19 maart 2020 is overleden ons
gemeentelid *Folkertje van der Woud - Tamminga* op de leeftijd van 87
jaar.

Wij gedenken dat op 30 april 2020 is overleden ons
gemeentelid *Willemke (Willy) Feenstra* op de leeftijd van 73 jaar.

Wij gedenken dat op 28 mei 2020 is overleden ons
gemeentelid *Jitske de Lang - de With* op de leeftijd van 84 jaar.

Orgelspel:

Wij gedenken dat op 31 mei 2020 is overleden ons
gemeentelid *Fokje Toering - Postmus* op de leeftijd van 87 jaar.

Wij gedenken dat op 3 juni 2020 is overleden ons
gemeentelid *Hendrik Witteveen* op de leeftijd van 66 jaar.

Wij gedenken dat op 11 september 2020 is overleden ons
gemeentelid *Ulbe Soepboer* op de leeftijd van 49 jaar.

Wij gedenken dat op 17 september 2020 is overleden ons
gemeentelid *Cornelia Willems - de Boer* op de leeftijd van 94 jaar.

Wij gedenken dat op 29 september 2020 is overleden ons
gemeentelid *Hendrika Schuller -Nout* op de leeftijd van 77 jaar.

Wij gedenken niet alleen deze broeders en zusters, maar ook de
geliefden die ons ontvallen zijn en op deze plaats niet bij hun naam
genoemd worden.

Muziek

Behouden vaart - Smelt & Buwalda

<https://youtu.be/BCybIqYw87s>

Dankgebed en voorbeden (gebed wordt afgesloten met het samen bidden van het 'Onze Vader')

Slotlied:

Ga met God en hij zal met je zijn, Liedboek 416

Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn

Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn

Zegen

Laten wij dan gaan
in de vrede van de Heer,
zijn dag tegemoet

De genade van onze Heer Jezus Christus
en de liefde van God
en de gemeenschap van de heilige Geest
zij met u allen.

Amen.

Orgelspel bij het verlaten van de kerk